

BB

NR.

44

PRIJS: fl.4,95

BELGIE: Bf.103



DEEL 1
BATMAN

DARK KNIGHT *Dark City*



MIGNOLA

PETER MILLIGAN
KIFRON DWYER
DENNIS JANKE



Batsignalen

Hallo, allemaal!

Eindelijk is het dan zover en publiceren we in dit nummer de Nederlandse versie van 'Dark Knight, Dark City', ofte wel 'Duistere Ridder tegen Duistere Stad' door Peter Milligan, Kieron Dwyer en Dennis Janke.

In 1979 vond er een okkulte samenzwering plaats, die gevolgen heeft voor het huidige Gotham. Als gevolg hiervan zien we de Riddler weer ten tonele verschijnen. En hij is niet veel goeds van zin. Terwijl Batman het spoor van zijn misdaden volgt door middel van raadsels die hij steeds op krijgt, voelt hij zich voortdurend in de gaten gehouden, maar door wie of beter gezegd wat, is hem volstrekt onduidelijk. Lees en huiver...

'Duistere Ridder tegen Duistere Stad' is het eerste Batman-verhaal van Peter Milligan. Milligan is een jonge Britse schrijver met al een behoorlijke staat van dienst. Vooral voor Engelse bladen als 2000 AD en Judge Dredd heeft hij menig verhaal geschreven. Bij DC debuteerde hij met een mini-serie, 'Skreemer' getiteld, en momenteel schrijft hij ook maandelijks de serie 'Shade, the Changing Man'. Bovendien is hij aangenomen als vaste schrijver van Batmans Detective Comics, nadat Marv Wolfman het bijltje erbij neerlegde. En wat mij betreft, mag Milligan dat voorlopig blijven doen, omdat hij met frisse nieuwe ideeën en invalshoeken op de proppen komt. Dus hopelijk zien jullie zijn stijl zitten, want dan kun je nog een hoop plezier aan Batman beleven.

Tekenaar Kieron Dwyer is helemaal een broekie. In '87 maakte hij zijn eerste officiële comic-debuut in... Batman. Batman-redakteur Denny O'Neil zei toen trots dat hij hem ontdekt had en dat we nog veel van hem zouden gaan zien in de toekomst.

Wel, meteen daarna is Dwyer toen bij Marvel beland, waar hij fill-ins tekende van verscheidene comic-helden, w.o. X-men, X-factor en Daredevil. Hij is ook nog een tijdje de vaste tekenaar van

Captain America geweest, maar helaas is het na 'Dark Knight, Dark City' nogal stil rond Kieron geworden. Afgezien van twee Daredevil-verhalen heeft hij niets meer voor de grote uitgevers gemaakt. Wie weet, is hij in alle stilte aan een groot nieuw project bezig. Je weet maar nooit. Ik hoop in ieder geval dat we hem weer spoedig terug zullen zien. Misschien dat zijn stiefvader (John Byrne) hem stiekem voor zich laat werken om zijn enorme produktie op gang te kunnen houden. De hoeveelheid strips die deze man maakt, is abnormaal!

Anyway, we hebben ook weer een driedelig vul-verhaal achterin staan. Aanvankelijk hadden we daarvoor een verhaal uit de Batman Annual 9 door Mike W. Barr en Paul Smith op het programma staan, maar DC Comics Inc. liet ons na lang wachten weten dat de films daarvan niet leverbaar waren. Erg fijn dus.

Daarvoor in de plaats hebben we een juweeltje uit 'The Greatest Batman Stories Ever Told' opgesnoord door niemand minder dan Archie Goodwin en Alex Toth. Beiden zijn bekende grootheden in de Amerikaanse stripwereld en het is dan ook een hele eer om ze hier aan te treffen. Vermits DC natuurlijk de films kan leveren...

Volgende maand gaan we verder met het slot van 'Duistere Ridder tegen Duistere Stad' en beginnen we met een nieuw driedelig verhaal 'Identiteitskrisis' geheten, met de terugkeer van een andere bekende Batman-schurk, n.l. de Scarecrow!

Wat jullie ook niet mogen missen, is de Batman Special 12, die in week 44 uitkomt. Daarin staat het slot van 'Gotiek'. Waarin Batman het moet opnemen tegen de georganiseerde misdaad en Mr. Whisper, een afgezant van de Duivel, die gehakt van Batman maakt! Brrr, over naar jullie brieven.

Michel Nadorp

DUISTERE RIDDER TEGEN DUISTERE STAD

Peter Milligan - Tekst * Kieron Dwyer - Tekeningen * Dennis Janke - Inkt * Adrienne Roy - Kleur
Rob van Eijck - Vertaling * Beau Type - Lettering * Ans Loos - Nederlandse productie en eindredactie

Uit de bekentenissen van Jacob Stockman, 1793.

Wie dit leest zal weten tot welk verachtelijk, walgelijk dieptepunt mijn kameraden en ik gezonden zijn, op mijn eigen boerderij, vlak bij het stadje Gotham.



Moge God mijn ziel genadig zijn, want nu ben ik veranderd: ik heb mij van de DUIVEL afgewend.



De storm loeide als de duivel zelf die vreselijke nacht, in het jaar onzes Heren 1764.

Mijn vijf kollega's en ik bevonden ons in mijn kelder, die we gebruikten als Duistere Tempel voor kontakten met daemonen.

Laat alleen de zuiveren van hart en de sterken van wil verder lezen.

Want dit is het Duivelse Dagboek van de Eredienst van de Vleermuis.



We hadden de daemon opgeroepen die zich BARBATHOS noemt, met de gebruikmaking van bezweringen die elders in dit boek staan.

Alleen de dood van het offer stond nog tussen ons en de totale controle over de daemon, moge God ons allen redden en beschermen.

Mr. Thomas Jefferson, die later nog hoog opgeklimmen is in de politiek, leidde het offer de Tempel binnen.



Haar ogen waren twee sturende manen, haar geest verdoofd door de drank die we haar gegeven hadden. Ze was gereed.



Het meisje, de menselijke vleermuis, had de voorgeschreven voorbereidingen ondergaan, die nodig waren voor haar offer, waardoor de daemon onze dienaar zou worden.

Gruwelijk waren deze voorbereidingen. Gruwelijk was de stilte, alleen verbroken door de verre storm, die neerdaalde in de kelder.



Gehoorzaam besteed het meisje het DUISTERE ALTAAR....



En ik hief de offerdolk hoog boven haar bereidwillige jonge hart.



Een wezen van de nacht.

Als een wezen van de nacht.

Beweegt hij.

Zweeft hij.



Licht voor 'n zo zware man.

Geluidloos.

Zijn worp zeker, zijn ogen scherp.

Voel hem: zijn laarzen raken nauwelijks de muur.



Van beneden, slechts een schaduw....

... die langs een gebouw strijkt.



Hij heeft een afspraak. Hij is opgeroepen.

Het begint weer.



Kom maar. We zijn samen. We zijn echt één. Het begint weer.

Het is begonnen.



Jij bent de Batman....

Hallo, Jim.

Weet je zeker dat hij het is?

IK BEN GOTHAM.....

Hij gebruikte
het juiste kodewoord.
Dat hebben ze tegenwoordig
allemaal, om ze te kunnen
onderscheiden van de
valse oproepen.

Zijn kode-
woord is OEDIPUS.
Dat heeft hij zelf
bedacht.

Oedipus, die het
raadsel van de Sfinx
heeft opgelost.

Maar toch niet erg
TOEPASSELIJK. Volgens
zijn medisch dossier heeft
de RIDDLER zijn
moeder GEHAAT.

Wat
wil hij?

Weet ik niet.
Ik moest om midder-
nacht hierheen komen.
En ik moest de gehan-
gene meebrengen.

Dat is
zijn
kodewoord
voor jou. Ik dacht trou-
wens....

Jim,
we zijn hier
niet alleen....

Onmogelijk.
Mijn mannen
hebben alles uit-
gekamd....

We zijn
hier niet
alleen.



NEE, NEE, NEE.





H-Hé, man
maak me los.
Neem mee wat je
wilt, ik houd je
niet tegen...

Alsje-
blieft, ik
heb een
vrouw en
kinderen...



Vraag. Waarom den-
ken mensen dat hun lid-
maatschap van een familie
een groter recht op
leven geeft?

IK doe mijn
best om de
overbevol-
king te bestrij-
den.



Oh, ja...! JIJ
bent er ook nog, hè?

Ik heb een raadseltje
voor je. Wie is doodsbang
en kan volkomen ge-
mist worden?



AAH! AAAH! AAH!
Kom op! Dat kun je
VEEL beter...!

Ik
geef je een
HINT.



Word je al
WARMER?



Oh, Batman!
Batman! Waar-
toe zijt gij
Batman?

Je mag me
ECHT niet te-
leurstellen.



"Niet jouw schuld, Batman", zei Jim.

"Jij hebt alles gedaan voor haar
wat je kon."

Maar dat was
niet genoeg.



Het is NOOIT
echt genoeg,
hè...?

Ik kan nooit genoeg doen om te
verhinderen dat mensen sterven.
Om doden terug te brengen....



De doden. Nee. Niet
aan de doden denken.
Niet vannacht.

Denk aan
DE
RIDDLER.

Jim denkt dat hij het raadsel van dat meisje
heeft opgelost, van de kleine SFINX. Wor-
men, bladen, woorden, stilte.



Jim is op weg naar
het KERKHOFF VAN
GOTHAM.

Laat hem maar. Doe dit op je eigen ma-
nier. Voor de kleine sfinx. En alle an-
deren. JIJ kent de ECHTE oplossing
van het raadsel.



Bladen, zoals in boeken.
BOEKENWORMEN.
Woorden. Stilte. Ja.

Waar zijn
veel boeken
en in het
stil.....?

Hij denkt dat hij SLIM is.



Ik voelde de zachte weerstand van haar huid... haar jonge borsten, haar kloppend hart.... nog vóór de dolk haar zón doorboren.

Vu, zei ik, NU, NU.....

NEE!

Goede God, Stockman, dit gaat VEEL te ver!

Een SYMBOLISCH offer. Ik dacht steeds...

Als je aan de VOORBEREIDING van het offer had deelgenomen, zou je GEWETEN hebben dat dit offer ECHT is, Mr. Jefferson...!

TE ver, Thomas?

We kunnen de daemon pas beheersen als we een offer hebben gebracht...

Het is te laat, Thomas. De daemon is opgeroepen. We moeten hem BEHEERSEN of...

Mijn hand trilt nu ik dit opschrijf, ook al is het dertig jaar geleden gebeurd. Wat was het voor geluid dat ik hoorde? Geen geluid uit deze wereld. Geen geluid uit de keel van een schepsel Gods....

Mr. Jefferson richte in blinde paniek naar de deur en gilde op de meest angstwekkende manier

In doodsangst gooide hij de deur open....

Allemachtig! de DAEMON! Voor de deur van de tempel!

WE ZIJN TE LAAT!

Toen restte slechts waanzin...





De strop is LOS.

Nog op tijd?



Uit mijn ooghoeken zie ik de Riddler
ervandoor gaan met een GRIJNS op
zijn GEZICHT. WAAROM...?

Waarom valt hij
niet aan? Wat is zijn
BEDOELING...?



Waarom krijg ik
de kans deze man
te redden?

Door mijn levens-
adem in zijn lon-
gen te blazen.

Twintig minuten later ben ik in het zieken-
huis. De bewaker zal het overleven, maar zijn
ruggegraat is gebroken.

Dan zie ik de AGEN-
TEN....



Vier babies geroofd.
BABIES! Van één
week oud.

Geen van allen
hebben ze rijke ouders
of zo. In het wilde
weg geroofd. Waar
moet dat heen,
hè?

Ze hebben
deze CASSETTE
achtergelaten.....!

Wat slim. Hij
wil zo graag
SLIM zijn.....!





Een van hen trekt een pistool.
Maar hij slaapt nog half. Ik
breek zijn hand.

Misschien heeft de Ridd-
ler me onderschat.....

Misschien ben
ik TE VROEG
gekomen....



Misschien.

GNNHNG!



Ik heb maar EEN van
de twee nodig.....



Jij gaat
oraan,
kerel....



Goed, kom
maar op.

KOM
OP!



Je ziet zijn gezicht
rood worden, zijn
lippen trillen en te-
rugwijken. Openge-
sperde ogen en korte
ademstoten.

Prettig te weten dat ze
nog BANG van je zijn,
als je het er wat dik
bovenop legt.



Waar is de
RIDDLER?

GNNHNG...
bi...binnen...
hij....

Hij WACHT
op je....

Bleekblauw licht. De vage geur van een desinfecterend middel. Ik hoor alleen mijn EIGEN voetstappen.

Ik denk weer aan het doolhof. Het labyrint. Ik...

...SHIT!

Raak het gevoel niet kwijt. Iemand KIJKT naar me.

Niet de Riddler. Iets ANDERS. Er KIJKT iets naar me.

Er WACHT iets.

Joe-hoe...! Batman! Hier ben ik...!

En kijk eens wat ik zomaar op straat heb gevonden!

Geef mij dat kind, Riddler. Je kunt gaan, of we kunnen praten. Maar geef mij het kind.

Nou, goed dan, hoor...!

VANGEN!

Snel, schiet op, snel...

SNELLER.

PAK HEM! PAK HEM...!!!

NEE...!!





Hels lawaai.
Overdekt...

...met bloed.
Plastic baby.
Vol met....

...bloed.

Gang. Alle
zijwanden
verbrijzeld.
Overdekt met..

... bloed. Overal
om me heen.
Oorverdovend.

Bloed.
Overdekt
met....

Ogen verblind. Zie
niks. Vergeet dat.
De Riddler. Grijp
de Riddler.

Kom op. Kom
dan, ik roep je
op.

Nu,
Riddler.

Laat NU maar
eens zien hoe
SLIM je bent...





Ik ruineer de achtervering.
Voel de vooras ontwricht raken.
Nekwervels verkruijmen. Geeft
niet.

Bloed in mijn ogen. Rode wereld.
Smerige rode wereld. Geeft niet.



Riddler. Zijn gezicht in een
fiets in het autoraam. Alle
zelfbeheersing verdwenen.

Ik ben veel **SNELLER**
dan je dacht, hè **SLIM**
mannetje....?



Zijn auto kan niet tegen
de mijne op. Hij draait
een smal steegje in.

Ik zit vlak
achter hem....



Ik zie het midden op de weg. Ik zie het
een seconde te laat.

Ik zet mijn voet op
het rempedaal....



Ik druk mijn voet
hard neer.
Hard...



Mijn wielen blokke-
ren.

Rempedaal to-
taal ingedrukt...



NEE!!



De wagen komt tot stilstand. Ik houd mijn adem in. Ik heb de klap GEVOELD. De mis-selijk makende botsing.

Probeer het beeld uit mijn geest te krijgen. Zacht baby-vlees, scherp metaal....



Dan hoor ik een kreet. Eén enkele kreet.

Eén enkele prachtige, heerlijke kreet....



En ik zou zelf wel willen huilen....

Als ik daar niet lang geleden mee gestopt was.



Baby en ik houden elkaar vast. Ik kijk naar de wagen. Vooras sleept over de grond. De KLAP. Ha-ha...!

Riddler, wat voor spel spelen we? Wat zijn de REGELS?

Wat is de hoofdprijs..?



En als ik VERLIES?

Het is in orde, schatje. Alles is in orde.

Waar zitten je makker-tjes, hé....?

Heb je daar iets....? Laat maar zien.



Wat een ver-rassing....



In de bibliotheek hing hij iemand op. De Riddler laat me hem REDDEN.

Vier pasgeboren babies ontvoerd. Een raadsel brengt me naar de bloedbank.



Daar overspoelt hij me alleen maar met bloed.

Dan geeft hij me een van de kinderen terug....



.... met een speelkaart met mijn symbool, de gehangene. En een RAADSEL.

Ik heb nog drie koters, plomp en rond.

"De vrede rust in Byron's Parisina.

"Zoek op...minder vaak gezocht dan gevonden."



Hij stuurt me met een kluitje in het riet. Misschien slaat het nergens op, wil hij me voor gek zetten.

Nee. Dat KLOPT niet.

Zoek op... minder vaak gezocht dan gevonden....



En dan is er nog iets. Ik had de hele nacht het gevoel dat ik BELOERD werd, overal....

Dat ik in een doolhof zit. Beloord in een doolhof. Een erg SLUW doolhof.



"Een doolhof dat me daarheen brengt waar het wil...."





De nacht is duister. Dat hoort zo. Die hoort duister te zijn.

De grond is vochtig.

De geur van bloemen. Wat verse. Wat minder verse.



Luister! Daar. Tussen de wind door. En het kreupelhout.

Een voetstap op het grind. Zacht als adem.



Licht als de dood. Hij loopt. bij de zerk-

ken.

Ergens klinkt een verwaalde kreet.



Hij stopt. Luistert. Het is niets. Alleen de nacht.

En de nacht is duister. De nacht is van mij.



De nacht is van ons.

De nacht is van ONS, Batman.

Batman.

DE NACHT IS VAN ONS!



DUISTERE RIDDER TEGEN DUISTERE STAD

DEEL II

Peter Milligan - Tekst * Kieron Dwyer - Tekeningen * Dennis Janke - Inkt * Adrienne Roy - Kleur
Rob van Eijck - Vertaling * BeauType - Lettering * Ans Loos - Nederlandse productie en eindredactie



Mooie boel. Omsingeld door lijken.

LIJKEN!

Je hebt jezelf dit keer overtroffen, Riddler.

BOSSSSHH!

HNGHHH!

Vingers klemmen om mijn hoofd, knie in mijn rug. Ik eet grafmodder. Deze is sterk, moet hem wegduwen.....

UNGGHH!

Maar als hij DOOD is, hoe schakel ik hem dan uit...?

ZO dan...?

Dat was een flinke kreun, voor een LIJK.

Eens even kijken hoe dood jij nou ECHT bent, kerel.....







De lijken overspoelen me.
Rioolstank laat niet los,
dus breek ik zijn arm bo-
ven de elleboog.

Die breekt af als
DOR HOUT.

Interessant.

Nu beginnen de lijken
te vallen.
Weer dood. Op één na.
Hij vlucht. Dat is dege-
ne die kreunde toen ik
hem sloeg.

Die zogenaam-
de dode....

Laten we samen
de doden bezweren,
lijkepikker.....

URRGHHH!

Jimmy is
gevallen.

En Jimmy mag
niks tegen Batman vertel-
len over onze plannen.

Daarom is er een
explosief verstopt
in de make-up bij
de KEEL van
Jimmy....

"Klein, maar
effektief.
Net als
ik...!"

BAMMM!



Je hebt Jimmy VER-MOORD! Een van onze eigen mensen! En WAARVOOR? Voor een spelletje met de Batman!

Jimmy was 'n MAKKER.



En JIJ bent even DOOD als Jimmy als je je kop niet houdt.

We spelen geen spelletje, idioot! Dit is MENENS..!



Die is nu ECHT dood. Keel ligt open.

En dan hoor ik de motor...!



Het ruwe gebonk van een versnelling, het gegier van wielen.....

Het gras knarst onder mijn voeten, als ik de kilte uit mijn botten ren....



Ik hoop dat het dit WAARD is, Riddler. Sinds je dat ouwe boek hebt gevonden, gedraag je je als een malloot, weet je dat...?

Bij jou vergeleken is de JOKER nog redelijk normaal.....!

Ik weet wat ik doe, Chuck. Ik zie alles nu veel helderder. Een INWENDIGE STEM vertelt me wat....

AAAAHHH!!

Jeez, de BATMAN!





Terug op het kerkhof bekijk ik de lijken. Geen zwarte magie, gewoon cybarnetica. Mechanische zombies, techno-magie.

Hiervoor is geld nodig, en tijd, en planning. Alleen om mij hier een lijken-show te bezorgen? Dit is volkomen onlogisch.



De man met het gat in zijn keel moest het waarschijnlijk wat ECHTER maken. Met mij vechten, de boel een beetje rekken.

De Riddler heeft hem uitgeschakeld. Het meisje op het dak, de babies, de veiligheidsdienst, nu deze kerel weer... De Riddler is veranderd.



GEK geworden....!

Het is een smerige nacht. Geen maan, geen sterren. Wacht. Een GELUID, achter me....

Langzaam draai ik me om. Ik weet nu ongeveer wat ik kan verwachten.

Ik weet nu ongeveer hoe het spel gespeeld wordt, maar ik weet nog niet WELK SPEL we spelen.

De TWEEDE BABY. Nu zijn er nog maar twee weg van de vier die de Riddler heeft ontvoerd.

En dan is er NOG iets. Kom op, Riddler, ik weet dat er nog iets is, om me dieper het DOOLHOF in te lokken.....



Natuurlijk. Gegrift in steen.

DE VOLGENDE KOTER
BEHOORT
BIJ DE 25e DIE IS
VERMOORD

Uit de bekentenissen van Jacob Stockman, 1793.

Een groot gevleugeld schepsel vulde de deuropening van mijn tempel. Vast een schepping van de daemon, die ons in het verderf wilde storten.



Thomas Jefferson, die in zijn angst de deur geopend had, viel achterover, tegen mij op. Er klonk luid geschreeuw, er heerste paniek...

U zult zich herinneren, dierbare lezer, hoe mijn kollega's en ik een duister ritueel hadden voltoerd, de rite van de vleermuis.



We hadden de daemon Barbatos opgeroepen, en alleen het offer van het jonge meisje, de "menselijke vleermuis" was nog nodig om deze daemon te beheersen.....

...zij was het slachtoffer, dat de voorgeschreven voorbereiding van het ritueel had ondergaan en die nu oprees van het altaar.....



Kort tevoren stond ik nog klaar, met mijn mes in de hand en afschuwelijke slechtheid in mijn hart, om haar de DODEN, haar aan de daemon te geven.....

Ik zag - oh, de tranen stromen mij nu in de ogen - ik zag het meisje in afschuw staren, nu de uitwerking van de verlovende drank begon af te nemen.....



Maar we dachten slechts aan onze eigen veiligheid. Beheersing van de daemon was vergeten, we wilden slechts onszelf redden....



Als ratten waagden we ons door de tempelkleur... Als ratten, zeg ik met nadruk.

En toen we buiten waren, sloten en verzegelden we de deur. We begroeven dus, in de Zwarte Tempel, het jonge meisje, samen met het Gevleugelde Beest en met de opgeroepen, maar onbeheerste daemon.



Ju, dat deden we. En mogen wij allen daarvoor VERDOEMD worden....

Niemand van ons keerde terug naar de tempel. Ik heb de boerderij verkocht en ben naar Canada vertrokken.



Een van ons pleegde zelfmoord, een ander sneuvelde bij Saratoga. Thomas Jefferson stortte zich in de politiek. Het lot van de anderen ken ik niet.

Boven mijn ondergrondse tempel verrezen steeds nieuwe gebouwen....

.... en hij werd vergeeten door allen, behalve door de nog levende deelnemers

.... aan het ritueel van de vleermuis.



De opgehangen bewaker in de bibliotheek. De explosie in de bloedbank. De lijkendans op het kerkhof. De vier babies....

En nu dit nieuwe raadsel. Er zit lijn in, ergens. De ingewikkelde gangen van een doothof....

Wat is er toch met dit deel van de stad...? Een rilling over mijn rug. De goeie ouwe horror-cliché's..... maar toch, een RILLING....

Het gevoel dat ik BELOERD word, iemand die afwacht tot ik dieper in het doolhof doordring. Ik moet de Riddler volgen in zijn labyrint....

Het is goed om thuis te zijn.

Ik dwaal door de gangen van WAYNE MANOR. Om de GEESTEN daar te voelen, laat ze me kracht geven.....

"De volgende koter behoort, bij de 25^e die is vermoord...."

"...de 25^e die is vermoord."

Ik ken de oplossing. Schoolkennis, maar mijn geest voelt zich vermoord.

Kapotgeschoten, doorzeefd....

...met schoten...



Schoten. Ik hoor schoten. Echo's van schoten die nog komen. Maar ik weet dat ze komen.

Mijn ouders en ik komen de bioskoop uit en we lopen door onbekende straten....

Een labyrint van straten, die bewegen, schuiven, smeken, ons dwingen om steeds verder te lopen naar DE PLEK.....

Ik wil mijn ouders waarschuwen, maar ik kan niet praten. Ik ben stom, ik hol mijn ellende tegemoet, naar het aambeeld waarop ik in vorm geslagen zal worden....

De stad laat ons niet gaan. Hij DUWT ons naar DE PLEK.....

De overvaller, het pistool, de schoten, mijn moeders ogen....

Ik kan niets doen. De stad duwt ons naar hem toe. Naar hem in de schaduwen.

Naar HEM. Naar degene die mij OP. WACHT.....

De stad heeft mij gemaakt..



NEE!!!!

Mijn God. Een droom.
De OUDE droom... maar
ANDERS, maar....

De OPLOSSING. De oplossing
van het raadsel. Die heeft
de droom me gegeven...

"De 25^e die is
vermoord...."

McKINLEY Street. Die avond, jaren
geleden, kwamen we voorbij
McKinley Street. In de geest blijft
ALLES bewaard....

McKinley, vijftiengtigste
president van de Verenigde
Staten. Vermoord,
doodgeschoten. Maar...

Maar betekent dit dat de Riddler
weet dat mijn ouders bij McKinley
zijn doodgeschoten...? En dat IK
BRUCE WAYNE ben...?



Of is het TOEVAL? Ja. Dat
moet wel! Hij kan 't niet weten.

Hij kan het niet weten.
Maar toch is het te TOE-
VALLIG voor toeval.

De stad heeft
me gemaakt.

Wat betekent
DAT nu weer?



We gaan hem
OPFIKKEN,
hè? Eerst effe
schroeven, dan
zijn raet in de
fik...?

Een vier-
muis-barbecue.
Lekker.



Je hebt een geweldige fantasie,
Chuck. Maar ik heb je alleen ge-
vraagd of de vlammenwerpers
in orde waren....!

We gebruiken ze niet, nog
niet. Eerst nog wat meer
druk uitoefenen.

Maar
we fikken
hem toch wel
af, hè...?



Wees niet bang, Batman
gaat sterven.

En hoe is het met de
kleine, broeder?

Weet je zeker dat deze
pingpongballetjes de goe-
de maat hebben?

Ja, Riddler.
Maar volgens mij
heeft dit ventje
net ge....



Verschoon hem dan,
idiot. En pas op, hij
moet in leven blijven....

"Drie babies zijn ont-
voerd; ze zijn niet gedood,
maar aan hun moeders
teruggegeven."

DRIE babies..?
We hebben er
toch VIER....



Voor de zekerheid....!

Zijn de...BEEST-
JES klaar....?

Ja, we hebben ze
achter in de wagen opge-
sloten.

Het was nogal
lastig....



"Ze hebben de halve arm van
Stefan meegenomen....."

Het wordt licht. De wereld draait langzaam naar de zon, opnieuw, weer opnieuw....



McKinley Street. Fijne buurt. Als je een kakkerlak bent.



Ik wou dat het niet zo koud was. Ik wou dat het voorbij was. Riddler, en degene die me beloert, laten we er een eind aan maken....



Hé! Kijk nou eens....! Een pilsje, Batto...?

Vannacht iets vreemds gezien, barman? Iets dat niet normaal is?

Een man met een baby, bijvoorbeeld. Of.....

Het gierend gepiep van wielen op de stoep. De ontploffing van metaal en glas.

Weerkaatsen het licht als kerstversieringen, als ze door de bar vliegen.



Ze schieten te voor-
schijn als wezens uit de
hel, een en al tanden
en spieren....

Shit....

PITBULL
TERRIERS!

De eerste stort zich op een lange
slungel bij de gokautomaat.

De man kan hem
ONMOGELIJK ont-
wijken....

Ik sla toe.....!

Een harde klap
achter het oor....

Trek de ander bij
zijn achterpoot.
Ik trek keihard.

Probeer iets te BREKEN.
Hem uit te schakelen.....!

Brigadier McCarthy.
Gemeentepolitie,
Gotham.

Bui-
ten
dienst.



Het zijn er DRIE....





De Riddler zal een
FOUT maken, vroeg of
laat....

Dan storten de muren van
zijn doolhof in....

Vroeg of
laat....

Batman?
Ben je er al, Batman?
Ik ben de RIDDLER.

Schiet maar op, Bats. Het leven
van een babietje ligt in jouw
handen.

Ik heb een mak-
kelijk raadseltje
voor je....

Ik ben net
onder
Hamilton East
op
Wright....

Ik neem de bocht
pijlsnel, Hamilton East
op WRIGHT.

Eronder.

Wat bedoelt hij,
NET ONDER?
Een paar straten
verder....?

Schiet maar op! Baby
heeft iets in zijn handje.
Je weet hoe babies
zijn....

Ze stoppen ALLES
zomaar in hun klei-
ne MONDJES.....





Blind..!

Wit licht.



Nu zie ik alle kleuren door die klap.

En schimmen....



Ja, ze SPELEN nu met me....

Ik zal ze - ten zien hoe IK speel.....



Zo, dat is wel genoeg....



Baby heeft problemen. Hij wordt BLAUW.

De pingpongbal zit klem in zijn keel.....





PERSOONLIJKE GEGEVENS

Echte naam: Edward Nigma
Beroep: professioneel misdadiger
Burgerlijke staat: ongehuwd
Familieleden: geen

Lidmaatschappen: geen
Werkterrein: Gotham City
Eerste optreden: Detective Comics
nr. 140
Lengte: 1,83 m
Gewicht: 91 kg

Kleur ogen: blauw
Kleur haar: zwart

LEVENSLOOP

Toen Edward Nigma nog een jongetje was, kondigde zijn onderwijzeres een wedstrijd aan waarbij haar leerlingen moesten proberen zo snel mogelijk een bepaalde legpuzzel op te lossen. De avond voor de wedstrijd nam Nigma stiekem een foto van de complete puzzel, die in de lessenaar van de onderwijzeres lag. Zo kon hij de volgende dag gemakkelijk de wedstrijd winnen, omdat hij de enige was die wist hoe de complete puzzel eruitzag. Dit was de eerste keer dat Nigma knoeide met het oplossen van puzzels.

Jaren later dreef de volwassen Nigma een puzzelent op de kermis, waarin bezoekers het tegen hem op moesten nemen in puzzelkunde. Als de bezoekers de puzzel konden oplossen, betaalde Nigma hen een bedrag, maar als Nigma de puzzel wel kon oplossen en de bezoeker niet, dan kreeg Nigma geld. Nigma wist het altijd zo te regelen dat hij, en niet de bezoekers, kon winnen. Maar Nigma wilde meer geld verdienen met oneerlijke middelen. Daarom werd hij een dief en stelde de politie op de proef, en vooral de Batman, door hen hints te sturen met betrekking tot zijn misdaden in de vorm van raadsels en puzzels. Zo begon Edward Nigma zijn carrière als de Riddler.

Langzamerhand is de Riddler een van Batmans meest volhardende, beruchte en bekwame tegenstanders geworden. De Batman heeft ontdekt dat Nigma een dwangneurose heeft ontwikkeld die het hem onmogelijk maakt een misdaad te plegen zonder daarover een of ander raadsel achter te laten. Daarom maakt de Riddler zijn raadsels steeds moeilijker en ingewikkelder. Zo hoopt hij de Batman te frustreren door hem wel zijn komende misdaden te melden, maar op een zo moeilijke manier dat zelfs de beste detective ter wereld het raadsel niet zou kunnen ontwarren. Toch heeft de Batman zich steeds de meerdere betoond van de Riddler en hij heeft zijn misdadige plannen steeds weten te verijdelen.

SPECIALITEITEN & BEWAPENING

De Riddler heeft geen superkrachten, maar is een uiterst sluw crimineel strateeg. In een man-tegen-man gevecht is hij een geduchte tegenstander. De Riddler maakt vaak gebruik van vuurwapens en is een goed schutter. Soms gebruikt hij wapens die vormod zijn als puzzels, zoals grote stukken van een legpuzzel die kunnen ontploffen, en grote kruiswoordpuzzels die hij om tegenstanders heen gooit om hen daarin te verstrikken.

Tekening: David Mazzuchelli



PROLOOG:

Een onweersstorm heeft de lenteavond in Gotham verstoord. Maar nu schijnt de volle maan weer in een heldere lucht boven een van de luxueuze wolkenkrabbers van de stad..... en daarin bevindt zich luchtvaartingenieur Mason Terrell, die nog onverwacht bezoek ontvangt...



L-325



Als je de duistere stad doorkruist, als je nachtelijke jagers besluipt, dan ben je OP JE HOEDE, VOORBEREID... op het geluid van GEWELD, van SCHOTEN! Maar ook van schoten uit het machinegeweer van een SPAD XIII...? Van een vaalwit overblijfsel uit een oorlog die al decennia geleden is afgelopen? Kan men ooit voorbereid zijn op een nacht waarin de....

DDDD UIT HET ZWERK SCHIET

Voorbereid of niet op het vliegtuig dat voor hem opduikt, toch is deze man getraind om IN TE GRIJ-
PEN! Want hij is.....
DE BATMAN.

THE

Opgedragen aan: Bob
Kane, Jerry Robinson,
George Roussos, en
Neal Adams

Tekst
Archie
Goodwin

Teken-
ningen
Alex
Toth

En op duizelingwekkende hoogte boven de verlaten straten.....

Dan, totaal onverwacht, maakt het spookvliegtuig een LOOPING!

Hij zag dit aankomen!

Ik houd...

...VOL!

...het niet...

We vlogen vlak boven... de watertoren!

Ik moet mijn val onder controle krijgen...

en
op
mijn
voeten
landen!!

KRAK

SHRROOONNNNN

Batpost

Schrijf naar: Redactie Batman,
Zwarteweg 6, 1412 GD Naarden.

Hoi, Michell

Ik ben een liefhebber van Batman-comics. Maar ik heb een vraag: wat vind jij de beste tegenstander van Batman en waarom? Hier volgen nog wat vragen:

1. Gaan jullie de Robin-serie wel of niet uitbrengen?
2. Zijn de ouders van Bruce door Joe Chill vermoord?
3. Wordt er geen kaart van Gotham City uitgebracht?

Tot slot: veel sukses met het uitbrengen van Batman-comics.

Gerard Lammers

Ik heb geen echte voorkeur. De verhalen zijn voor mij het belangrijkste, en wie de schurk is, is voor mij minder interessant.

1. Waarschijnlijk niet.
2. Yes.
3. No.

Hé, Michel,

Je zei dat mensen liever Spiderman lezen dan Batman. Bij mij is dat niet het geval.

Ik vind Batman, net als de Punisher, beter dan Spiderman of een gemuteerde X-man met bovennatuurlijke superkrachten, omdat ze het zonder supergaven moeten doen en dus hun eigen aardse krachten moeten gebruiken in plaats van spinne-instinkten, telepatie of wat voor gizmo's die lui nog meer hebben. Ik hoop dat jullie 'Dark Knight, Dark City' ook gaan uitgeven en het liefst alle drie de delen in één magazine of special, zodat je niet twee delen in één comic hebt en later de derde in een andere, samen met een ander verhaal. En nu iets over die Bastiaan in Batman nr. 39.

Hij dacht dat er fouten zaten in de film Batman, maar men moest de Joker in de film dood laten gaan, want anders was het geen 'happy end' geweest omdat de Joker in de film dus eigenlijk de moordenaar van Bruce Wayne was.

Persoonlijk vind ik ook dat de Batman-comics wel wat gewelddadiger mogen worden en daarmee bedoel ik niet dat er meer doden moeten vallen, maar dat Batman wel eens wat meedogenlozer mag worden. Maar dat zal wel niks worden omdat ook kinderen de comic lezen. Groeten en hoge verkoopcijfers, D-Coy 63, Emmen.

Zoals je ziet, D-Coy, staat 'Dark City' in dit nummer. Helaas kon het niet in één nummer. Jammer, hè?

Hallo, Michell

Ik ben al sinds enkele jaren fan van Batman en ik ben blij dat er betere verhalen verschijnen dan die van de nummers 17, 18 en 19. Zeker het laatste verhaal, 'Een eenzame plek om te sterven', vond ik uitermate geslaagd.

Het verhaal schetst zeer goed met welke gevoelens de Batman te kampen heeft, zoals de dood van Robin. Ik heb toch nog enkele vragen:

1. Hoe komt het dat de Batman specials nooit in België verkrijgbaar zijn? Ik zou namelijk graag mijn maandelijkse comics bij willen vullen met die specials.
2. Hoe kan ik dan die specials krijgen?
3. Ik heb gehoord dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Robin! Is dat waar?
4. Wanneer verschijnt er nog eens een verhaal met de Joker?
5. Zou het niet mogelijk zijn om oude Batman-verhalen als special te laten verschijnen? Verder nog veel sukses met Batman! Davy Penneman, Beveren (B)

1 + 2. Tja, dat is een moeilijkheid die je alleen maar kunt oplossen door de specials in Nederland te kopen of te bestellen bij de Klantservice van ons blad (zelfde adres als Batpost).

3. Yes, it's all true!

4. Die hebben we reeds gehad.

5. Op dit moment zijn er nog geen plannen omtrent oude Batman-verhalen, maar wie weet wat ons volgend jaar te wachten staat...

Verder kregen we deze maand nog brieven van Tom Schröder uit Nieuwveen en A. Köseogly uit Oostzaan. Bedankt daarvoor.

A.'s brief is niet voor Batpost bedoeld, maar hij stelt er wel een paar vragen in, zoals de gebruikelijke 'wanneer komt die en die terug?'

Wat dat betreft, kan ik niet veel beloven omdat het programma voor volgend jaar nog niet rond is. Verder gaan we gewoon door met de driemaandelijkse specials en zullen we zeker de filmspecial van Batman II uitgeven. Voorts zullen we niet echt lange vervolgvragen plaatsen omdat de lezers anders te lang moeten wachten voor ze een verhaal compleet hebben. De langste verhalen die we publiceren, zijn de 5-delige legendarische Batman-verhalen en die verschijnen in twee opeenvolgende specials. Teverden zo? Nou, dat was het voor deze keer. Volgende maand meer!

*"Steeds bewegende sterren,
tijd snelt voorbij,
de klok zal slaan,
de duivel zal komen,
en Faust zal verdoemd zijn."*

Lees 'Het verhaal van de beul' & 'Walpurgisnacht' in

BATMAN

SPECIAL

12



Botiek

door GRANT MORRISON & KLAUS JANSON

